

Bezoek Oostenrijkse ambassade

Op vrijdag 13 mei 2011 werden het bestuur en 18 participanten ontvangen op de ambassade van Oostenrijk aan de Koninginnegracht 31 te Den Haag. Door een mevrouw en een heer (bediendes), keurig in 't wit gekleed, werden wij verwezen naar de 1^e etage. In de gang, waar een tafeltje stond met een Oostenrijks vlaggetje er op, stond de ambassadeur dhr. dr. Paul.

Op deze etage was de ontvangstruimte: vier grote kamers, waaronder één blauwe kamer met overal prachtige schilderijen; ook het terras was erg mooi!

Inmiddels hadden ook de burgemeester van Zoetermeer, dhr. drs. Jan Waaijer en de wethouder van Cultuur, dhr. Hans Haring zich bij ons gevoegd. Dhr. Paul heette ons welkom en memoreerde ons mooie optreden in het Stadstheater.

Onze voorzitter Jack van Dam sprak de woorden: "...dat het een grote eer was om met participanten van Cantiamo persoonlijk kennis te mogen maken met de ambassadeur". Jack bedankte voor de uitnodiging.

Burgemeester Waaijer vertelde over de bruisende stad Zoetermeer en bood dhr. Paul een mooi stripboek aan met als inhoud: "De belevenissen van Zoetermeer".

Ook met Mevr. Paul en de cultureel attaché, mevrouw Daria Bouman werd ongedwongen en gezellig gekeuveld.

Tijdens een vrije rondgang op deze 1^e etage en al pratend met elkaar, ook op het fraaie terras, werden er overvloedig drankjes en hapjes geoffreerd.

Dhr. Paul vertelde nog dat dit zijn "laatste functie" was, want hij gaat volgend jaar met pensioen; hij gaat zich dan weer vestigen in Oostenrijk.

Het was een spontaan en gezellig samenzijn, waarvan wij met z'n allen hebben genoten.



Eén van de participanten die het grandioos vond: Cobi Stevens.